

Svankärrsvägen 32 A

Det kom ett fotografi från Krister Ericsson. Så här skriver han:

"Jag vill gärna bidra med en bild till er trevliga och intressanta hemsida. Bilden föreställer det hus som tidigare var Svankärrsvägen 32A och var mitt barndomshem mellan 1949 och 1957. Bilden är troligen tagen 1954. På verandan syns mina föräldrar Kerstin och Bertil Ericsson. Jag är osäker på när huset byggdes men det revs i mitten av 70-talet. Huset finns av någon anledning inte med i publikationen Sveriges Bebyggelse."

En orsak till varför fastigheten inte finns med i nämnda publikation är antagligen att dåvarande ägaren Rune Svennbäck (eller kan det ha varit "redaren" Ländell) aldrig beställde något bokexemplar vilket ofta var ett villkor för att få komma med i den typen av publikationer.

I ett senare e-brev fortsätter Krister:

"Nu sitter jag här med två köpebrev framför mig. Det första är daterat 22 februari 1943 och handlar om att Spårvägsbolaget Upsala-Mälaren säljer den från Ulltuna 1 avstyckade fastigheten (Ulltuna 1:250) till köpmannen J.F. Ländell för 1295 kronor. Av det får vi väl anta att det gällde endast tomten.

Nästa köpebrev är från 1 april 1948 där herr Rune Svennbäck (bostadsadress Luthagesplanaden 15B) säljer fastigheten Ulltuna 1:250 till herr Bertil Eriksson (min far, bostadsadress Eriksbergsvägen 17 även kallat Eriksgården) för 23 500 kr.

Huset var ett vitt enplanshus med gröna knutar, bestående av kök, ett sovrum och vardagsrum uppe. I källaren fanns pannrum, badrum med wc, matkällare och en gillestuga. Huset uppvärmdes från början av en värmepanna avsedd för växthus, som senare byttes. Vidare hade vi mycket problem med avloppet som troligen orsakades av underdimensionering. Vi hade två sommargrannar som vi umgicks med: Familjen Filip och Ena Jennstål som sommarbodde inne på vägsnutten som går intill vår tomt och målaren Olle Geijke med familj rakt över vägen från oss. Närmaste åretruntboende var Sven och Sylvia Eriksson i nr 31.

Vi flyttade ifrån huset i början av 1957 utan att få det sålt på nästan ett år. Vid den här tiden vet jag att flera där ute sålde sina hus. Orsaker? Det var långt till stan. Barnen började skolan inne i Uppsala. Vi och många andra hade ingen bil. Min far arbetade tidigare på Hjalmar Söderberg men fick vid den här tiden arbete i Stockholm vilket innebar pendling. På något sätt var nog vårt hus och vi som bodde där representativa för många familjer i Graneberg vid den tiden.

Huset köptes till slut av familjen Gesar som jag tror tidigare bodde vid Stockholmsvägen nära Flottsund. Fru Gesar jobbade som brevbärare vid posten i Sunnersta. Under deras tid målades huset rött (de var dalfolk).

Jag såg att Svankärrsvägen 32A såldes ganska nyligen (för en "smula" mer än 23 500) och att det nuvarande huset var byggt 1977 vilket väl kan stämma med att "vårt hus" rivits i samband med nybygget.

Slutligen bifogar jag ytterligare en bild, på mig och min bror Torbjörn (till höger) när vi står med våra cyklar rakt framför 32A och man ser Svankärrsvägen mot sydväst. I bakgrunden på trehjulingen syns min lekkamrat Sven-Erik Eriksson (f. 1950) som bodde snett emot på Svankärrsvägen 31. Sven-Erik avled 1997."

Jag tycker att det var mycket trevligt att Krister hörsammat vår uppmaning till våra "läsare" att skicka material till oss. Svårare än så här är det inte.

På nästa sida följer de fotografier som Krister bifogat. Dessutom är inlagt ett utdrag ur 1967 års stadsplan där vi kan se hur det såg ut då. Anmärkas kan att idag år 2013 är fastigheten delad i 32A och 32F.

Sammanställt av Stig Pson Lundquist.



Ultuna 1:250, senare Sunnersta stadsäga 3581, kvarteret Moripan. Svankärrsvägen 32A, Uppsala. Foto omkring 1954.



Svankärrsvägen mot sydväst från nr 32A. Närmaste korsning är Fasanvägen, därefter Rosenvägen. Foto omkring 1954.

Del av stadsplan från 1967. Huset är inritat mitt i texten "3581". De två V-na markerar kameravinklar för de två fotografierna.



Krister Ericssons storebror Torbjörn har önskat komplettera Kristers bidrag. Så här skriver han:

Mitt namn är Torbjörn Ericsson och jag var som barn bosatt på Svankärrsvägen 32. Min bror Krister har tidigare lämnat ett bidrag till er hemsida och jag önskar göra några kompletteringar. Först en rättelse: Vårt hus var grått, inte vitt. Huset var sannolikt byggt 1943 och den första ägaren var J F Ländell. Han var en känd båtuthyrare i Graneberg och hyrde ut roddbåtar på östra sidan om Skarholmsbron. (Ett gammalt foto från platsen finns i Stadsarkivet). Ländell sålde sedan huset till trädgårdsmästaren Rune Svennbeck, som i sin tur sålde det till oss i april 1948. Jag och mina föräldrar, Bertil och Kerstin Ericsson, flyttade in på försommaren samma år. Min bror Krister är född året därpå.

Graneberg var på den här tiden delvis ett sommarstugeområde. Våra närmaste grannar, familjerna Jennstål, Björklund, Sjökvist, Larsson, Gejke och Karlberg var alla sommargäster. Av deras stugor finns bara Sjökvists kvar med adressen Svankärrsvägen 34. Gejke byggde senare ett hus på sin tomt med nr 33. Närmaste åretruntboende grannar var familjen Johansson i nr 31. De flyttade 1950 och sålde huset till Sven och Sylvia Eriksson, som tidigare bott på Bagarvägen, nuvarande Grisslevägen i Sunnersta. Deras barn Barbro, Birgitta och Sven-Erik blev våra vanligaste lekkamrater. Sven var metallarbetare och arbetade många år på Nymans Verkstäder, senare på Monark/Crescent i Boländerna. De flyttade till Eriksberg i början av 60-talet. Andra bofasta familjer var bland andra Bönemark på Svankärrsvägen 26 och Jarl på Fasanvägen 9. Dessa hus finns fortfarande kvar.

Vår tomt sträckte sig från skogsvägen, som nu är infart till 32 B-E, till ett staket, som är gräns mellan husen 32A och 30. I norrsydlig riktning sträckte sig tomten från Svankärrsvägen till den gräns, där ett vitt staket slutar. Tomten var på 1620 m², vilket är mycket stort jämfört med dagens. Anledningen var att varje tomt skulle ha sin egen vattenförsörjning. Vi hade en brunn på husets baksida, som tyvärr sinade på hösten 1949 och vi måste anlita en brunnsborrhare. Kanske klarade brunnen inte av en barnfamiljs vattenförbrukning.

Hösten 1956 köpte vi en lägenhet i Eriksberg och flyttade dit i januari 1957. Vi tillbringade senare några sommardagar i vårt gamla hus, som då ännu inte var sålt. Vår far Bertil avled 1993. Mamma Kerstin är fortfarande i livet. Krister arbetade i många år på F 16 och är nu egenföretagare i elbranschen. Jag själv blev ämneslärare, men är numera pensionerad.

Uppsala i september 2013
Torbjörn Ericsson



Bilden visar familjen samlad framför vårt hus. Det låg på den plats, där fastigheten 32F nu ligger, men vår adress var 32A. De första åren fanns inga gatuadresser i området. Vi hade en box-adress, Box 1855. Gissar att bilden är tagen i början av 50-talet.